

2004 Hebride

Kerstfeest: God en mensen met elkaar verbonden

Onlangs is een boekje verschenen met als titel 'Overleven achter steen en staat', geschreven door dr. Paul Oskamp.

Het gaat over de geloofsbeleving van gedetineerden in de bajes. Uit het boekje blijkt dat het geloof voor veel gedetineerden van grote betekenis is om te overleven. In de detentiesituatie, waarin je geheel aan jezelf bent overgeleverd, is de omgang met God een kracht om er doorheen te komen en een hulp om te gaan zien waar het echt op aankomt in het leven.

"De periode dat ik God buitengesloten heb, was de nachtmerrie van mijn leven. Je kunt niet zonder. Als je het zelf probeert, loopt het uit op.... stront. Het gaat niet, je kunt niet zonder Hem. Hij is daar en Hij begeleidt je, als je ervoor openstaat. Anders gaat het snel afwaarts. Als je God uitschakelt, je laat Hem niet toe, - God wacht, omdat Hij ons een eigen wil heeft gegeven. Dat tilt Hij je op, uit het diepste dal."

(Gerard, 47 jaar)

Kerstfeest is het feest van de verbondenheid tussen God en mens.

Wij vieren de geboorte van Jezus. Hij wordt Immanuel genoemd. Dat betekent: God met ons. In onze verlorenheid en verlatenheid mogen we weten dat God bij ons is en ons draagt.

Kerstfeest is een feest met diepgang. Door alle kerstvieringen heen kijkend mogen we zien waar het op aankomt: God en mensen met elkaar verbonden. Waar je ook bent en wie je ook bent, in de wereld van God ben je Zijn kind en Hij gaat met je mee op je levensweg.

Kerstfeest is een nieuw begin van God uit. En aan dat begin mag ieder mens deelnemen.

Ik wens u zo van harte goede Kerstdagen en een gezegend nieuwjaar.

Jan Eerbeek,

Hoofdpredikant Dienst Justitiële Inrichtingen